

Mit navn er Hanne Søndergaard, jeg er født i 1962.

Jeg bor sammen med min mand Kim, sammen har vi 4 voksne børn og 8 børnebørn.

Jeg har været dagplejer i over 20 år og nyder mit arbejde med små børn.

Mit hus er beliggende i Mariesminde, lige ned til skoven og bækken. Min have er opdelt i en almindelig have og en "dagpleje-have".

Dagpleje-haven er indrettet med legehus og legekøkken, sandkasse, 3 gynger, 1 stor rutchebane med et rør under, som børnene kan kravle under. Der er selvfølgelig også alle mulige køretøjer, som børnene kan bruge. Når børnene er større åbner jeg gerne op til min egen have, hvor der er mulighed for løbelege, at lede efter jordbær i bedene, eller bare nyde alt pladsen.

Jeg har også spise-plads til børnene udenfor. Fra maj til september spiser vi meget gerne udenfor, vi nyder at sidde og lytte til fuglene og snakke sammen om formiddagens aktiviteter. Når vejret vil, står bagdøren åben hele dagen, så børnene har mulighed for at løbe/kravle frem og tilbage. Det betyder, at vi faktisk næsten ikke er indenfor i den periode – børnene nyder legen og pladsen udenfor i haven.

Indenfor har hvert barn deres plads til skiftetøj og udetøj i mit bryggers.

Legeområdet indenfor er to store værelser, en lang gang og stor entre, som de kan boltre sig på.

På de to værelser er der f.eks. legekøkken-område, dukke-område, læse-område og ellers en del andet legetøj de kan lege med.

Hos mig starter dagen stille og roligt. De første børn er med i stuen og hygger, indtil de er klar til en ny dag. Så får vi sammen styr på formiddags- og middagsmad – nogle børn sover måske på det tidspunkt – andre leger eller hjælper til. Når vi har spist ved 9tiden, går vi i gang med dagens aktiviteter. Vi kan mødes med en kollega, eller bare nyde vores eget selskab. Vi er ofte på tur i skoven, leg på områdets legeplads, eller bare friløb og leg på stierne her i området.

Vi spiser ca. 11.30 og gerne lidt før, så vi har tid til spise og synge/snakke inden det er tid til middagslur. Efter luren er det tid til eftermiddagsmad og så leger vi og hygger os, indtil børnene bliver hentet. Tit sætter vi musik på og synger og danser.

I min legestuegruppe, som består af 4 dagplejere, mødes vi hver 2. tirsdag i heldagslegestue i aktivitetshuset ved Højhusene. Børnene skal både afleveres og hentes her. Andre dage kan vi mødes her i området eller i geografisk have, hvor vi har madpakker med og laver fælles aktiviteter.

Det er meget vigtigt for mig som dagplejer at skabe et trygt og frit miljø, som børnene trives og udvikles i.

Jeg lægger stor vægt på at udvikle selvstændige og selvhjulpne børn, som er klar til børnehave-livet efter nogle gode år her hos mig. Hos mig lærer de at sige fra og ikke mindst at sige pyt. De lærer at være en del af et større fællesskab, hvor der skal være plads til alle.

Udelivet fylder meget i min dagpleje. Børnene bliver udfordret motorisk og sansemæssigt når vi leger i skoven eller plasker i bækken. Vi kravler op at skrænter og leder efter dyr i skovbunden. Dagen bliver bare meget bedre, når vi har været ude, hvor der er "højt til loftet" og plads til at udfolde sig sammen med vennerne eller bare fordybe sig i leg i et hjørne af haven.

Jeg glæder mig til at hilse på jer forældre og ikke mindst jeres barn.