

Velkommen til min dagpleje

Mit navn er Kiwa Jensen, jeg er født i 1977 bor i skønne Eltang med min mand Lars, tilsammen har vi 4 voksne børn som længe er fløjet fra reden, så det er dejligt med liv i huset fra jeres skønne poder.

Jeg er uddannet Pædagogisk Assistent i 2020, inden da var jeg dagplejer i Aabenraa i næsten 10 år, og har nu været ansat i Kolding siden august 2022.

Hos mig er nærvær, tryghed og omsorg i højsædet, jeg møder børnene hvor de er og tager udgangspunkt i deres nærmeste udviklingszone, så de vokser i deres tempo.

Vi elsker at være ude i både sol, regn og sne, så børnene mærker alt slags vejr, og der er ikke noget bedre end at hoppe i vandpytter, og trille rundt i sneen.

Jeg har en dejlig lukket have med sandkasse, gyngestativ, rutsjebane og andet legetøj som vi elsker at lege med.

Indenfor på legeværelset øver vi fordybelse ved at læse bøger, spille billedlotteri, bygge Lego, lave puslespil, synger og danser og meget andet. Vi kan godt lide at være kreative, og børnene elsker at vise forældrene de fine ting de har lavet. For mig er det også vigtigt at børnene føler der er brug for dem og, at de er gode til noget. De elsker når de får lov til at hjælpe med at dække bordet til spisetid, og en gang imellem få lov til at finde støvsugeren og fjerne krummerne fra maden, hjælpe med at bære skrald ud osv. Det blik og den stolthed de viser når de har udført en opgave, og glad lige børster hænderne og siger, så er det fikset, det er så fedt.

Vi er i legestue de fleste fredage sammen 3 andre dagplejere, her er vi hele dagen, så den dag åbner og lukker jeg i legestuen. Her møder børnene andre børn og voksne og vi laver mange hyggelige, sjove og kreative ting. Vi inviterer gerne til forældre kaffe og bedsteforældre kaffe én gang om året. Vi holder fastelavnsfest, gør lidt ekstra ud af maden til jul og mange andre ting til forskellige højtider.

Glæder mig til at møde jer.