

Om mig

Mit navn er Majbritt Tarillon. Jeg har været dagplejer siden november 2008 og blev i 2016 uddannet pædagogisk assistent.

Jeg bor på en gård midt i Almind sammen med min mand Brian. Vi har tilsammen 4 børn, hvoraf den ene stadig bor hjemme.

Mit hjem er indrettet til dagpleje med legeværelse lige op til køkkenalrummet, hvor vi har vores daglige gang, når vi er inde.

Værelset bliver tilpasset med forskellige læringsmiljøer, så det hele tiden er spændende og underbygger det, vi er optaget af samt svarende til aldersgrupper og læringstemaer.

I haven er der legeplads og legeområde, som specielt er indrettet til dagplejebørnene. Jeg bestræber mig på at komme udenfor hverdag. Jeg lægger vægt på, at de aktiviteter jeg laver med børnene, er målrettet både for det enkelte barn og børnegruppen, så vidt det er muligt i forhold til deres udvikling. Derudover tages der selvfølgelig udgangspunkt i læreplanerne

Mine værdier

Noget af det vigtigste for mig er at skabe en tryk, rolig og stabil hverdag, hvor børnene kan udvikle sig, hvor der er genkendelighed og plads til det enkelte barn og deres forskelligheder, hvor jeg er nærværende, omsorgsfuld og har tid til at lytte og være i dialog med alle børnene.

Det er også vigtigt for mig at have et godt samarbejde og god dialog med jer forældre, for at vi sammen kan skabe de bedste forudsætninger for jeres barn.

I mit daglige arbejde har jeg fokus på at hjælpe børnene, så de bliver selvstændige, kan indgå i sociale fællesskaber, styrke deres fin- og grovmotorik, lærer noget om natur og dyr og være kreative. Jeg bruger naturen meget, jeg nyder at være ude og det smitter som regel af på børnene. Udenfor er der plads til både fordybelse og bevægelse på samme tid. Det er dejligt med den friske luft og alle sanser kan komme i brug.

Det er vigtigt for mig, at børnene oplever verden i deres eget tempo, så de oplever tryk og glæde i deres indlæring. Det er vigtigt for mig, at børnene oplever mig som nærværende og omsorgsfuld i deres hverdag.

Hverdagen hos mig

Børnene møder ind og sammen får vi sagt farvel til forældrene. Dagen starter stille og rolig.

Vi læser, hygger og leger indtil omkring kl. 9.00, hvor vi får formiddagsmad. Derefter laver vi planlagte eller spontane aktiviteter.

Vi får frokost omkring kl. 11.00. Efter frokost er det tid til at køre ned i tempo, enten med en lille historie eller lytte til stille musik. Så er det tid til en middagslur. Når børnene igen står op, får vi eftermiddagsmad. Derefter leger og hygger vi os, indtil børnene bliver hentet.

Vi er ude hver dag og tager gerne på tur i nærmiljøet eller længere ud i det blå og oplever naturen. En skovtur er altid populær. 1 til 2 gange om ugen mødes vi med de andre dagplejer, hvor vi laver fællesaktiviteter og børnene lærer at være sammen i større fællesskaber med de andre børn og voksne. Det er en god måde for børnene at lære alle dagplejere at kende, hvilket er en stor fordel, når de for eksempel skal i gæstedagpleje.

Jeg ser frem til at byde jer velkommen og fortælle mere om vores hverdag i dagplejen.