

Jeg hedder Lisbeth og er født i 1963 og har været dagplejer siden 1991. Jeg er gift med Lars, og vi har 3 voksne børn og 5 børnebørn. Jeg har ingen husdyr og mit hjem er røgfri. Jeg er en glad og positiv person som holder af udelivet og af at være kreativ. I min fritid nyder jeg familien. Jeg strikker/hækler og elsker oplevelser i naturen.

Hverdagen hos mig:

Når i afleverer jeres barn hos mig, vinker i gerne farvel til hinanden i køkkenvinduet. Vi starter stille og roligt ud på dagen med fx en god bog eller leg på værelset. Mit legeværelse er delt op i legemiljøer dvs hygge/stillehjørne, køkkenleg, bilbane m.m.

Vi spiser formiddagsmad ca. kl. 8:45. Formiddagen bruger vi gerne ude. Vi leger måske i haven, hvor jeg har rutchebane, sandkasse, legehus og forskellige køretøjer.

Vi går også på opdagelse i naturen eller tager en cykeltur i min ladcykel. Det nyder børnene. Hver onsdag cykler vi i legestue ovre i hallen. Her mødes vi med tre andre dagplejere og deres børn. Vi laver en aktivitet hver gang. Det kan f.eks. være kreativt, spil på instrumenter, at synge sammen eller at lege i hallen, når den er ledig. Her lærer børnene at indgå i større fællesskaber og får små venner.

Om sommeren eller hvis vejret tillader det, cykler vi også til Almind eller en tur ud i Viuf skov med madpakker.

Vi spiser frokost ca. kl. 11.00. Derefter sætter vi tempoet ned, inden børnene skal puttes til middagslur.

Efter luren spiser vi eftermiddagsmad og hygger os herhjemme, inden børnene bliver hentet. Om fredagen sender jeg billeder til jer med det vi har lavet i løbet af ugen.

Værdier:

Det er vigtigt for mig at skabe en tryk, kærlig og omsorgsfuld hverdag, hvor jeres barn kan være tryk og glad. Derfor bruger jeg altid i starten tid på at styrke relationen, så jeres barn bliver tryk her hos mig. Det er også vigtigt for mig med et godt forældresamarbejde, hvor vi gennem en god og åben dialog omkring jeres barn styrker læring og trivsel.

Jeg glæder mig til at møde jer og jeres barn.